

JACOLINE IN BRAZILIË



NIEUWSBRIEF 29 - DECEMBER 2017

STILTE

'Stille nacht, heilige nacht.' Wat zal het stil zijn geweest in die donkere nacht, zo'n 2017 jaar geleden. Ik stel me voor dat de stilte af en toe doorbroken wordt door het geschuifel van een dier, of het geritsel van de struiken. Dan opeens de kreten van een vrouw in barensnood, dan weer die stilte...

Tot opeens de stilte weer doorbroken wordt, nu door het schrille gehuil van een pasgeboren baby'tje. Die nacht werd de stilte doorbroken door het grootste wonder ooit! Het gehuil dat de stilte doorbreekt. En wij? Worden wij nog wel eens stil, dúrven wij nog wel stil te worden in deze hectische wereld? Hebben wij het lef om stil te worden en de dingen die echt belangrijk zijn in de stilte te laten doordringen? Wat kun je een hoop ellende aanzien als je daarna gewoon weer door gaat met leven.

Maar heb je ook de moed om stil te worden en dan de dingen te laten binnen komen? Te zien en aanvaarden wat een leed er is in de wereld, in de familie, in je omgeving. Wordt eens stil en kijk om je heen... En als je dat lukt... Wie weet krijg je dan de moed om de stilte te doorbreken, om voor de ander op te komen, op welke manier dan ook!

HELP MIJ OM STIL TE ZIJN..

Tekst: Rikkert Zuiderveld

Zo groot en zo machtig
maar toch zo aandachtig
bent U als een Vader voor mij
wat ik U vragen wil
maak nu mijn hart weer stil en blij

Zoveel dingen die gebeuren
zoveel mensen die treuren
ik kan niet begrijpen waarom
help mij om stil te zijn
Als ik bij U kom

Zo vol van geheimen
En toch zo dicht bij me
bent U als een Vader voor mij
Houd mij geborgen Heer,
zet al mijn zorgen weer opzij

Is er honger en oorlog,
Dan vraag ik: waarvoor nog
Ik kan niet begrijpen waarom
Help mij om stil te zijn
Als ik bij U kom

Dank U Hemelse Vader,
Voor al Uw genade
Al snap ik nog steeds niet waarom
Help mij om stil te zijn
Als ik bij U kom



DEUS É FIEL

GOD IS TROUW

www.jacoline-in-brazilie.nl

Facebook:
Jacoline in Brazilië

PLAATSING VAN NIEUWE KINDEREN OP DE SITIO

We zijn alles aan het klaarmaken voor de opvang van 5 nieuwe kinderen. Vaak horen we een paar dagen van te voren (soms zelfs een paar uur) dat er nieuwe kinderen aankomen. Dit geeft een hoop denkwerk, want waar zullen we hen plaatsen. Het is niet altijd goed om een bestaande groepsofstelling door elkaar te gooien. En ook moeten we altijd goed opletten dat we de kansen op geweld of misbruik voorkomen, juist omdat we de nieuwe kids en/ of tieners niet kennen. Als er dan een plan is, de huizen zijn voorbereid, de bedden opgemaakt en iedereen ingelicht, dan verwachten we het nieuwe kind met veel liefde en warmte. Helaas gebeurt het ook wel eens dat dan alles klaar is en het kind toch niet komt. Wat betekent dat het kind nog een langere tijd in de risicovolle thuissituatie moet blijven van misbruik, geweld en verwaarlozing. Moeilijk is dat!

PRAISE & PRAYERS

Dank God voor al het werk wat we mochten doen het afgelopen jaar.

Bidt voor de kinderen die nieuw zijn en moeten wennen.

Dank God voor de momenten van hoop die er steeds weer zijn.

Bidt voor de financiële toekomst van REMER.

Dank voor alle hulp die we van trouwe sponsors krijgen en mensen die het werk op wat voor manier dan ook steunen.



HOOP

Drie van onze kinderen hebben een crackverslaafde moeder. Ze wonen al jaren bij ons en er is al jaren geen contact meer, tot we pas werden gebeld...

Moeder zit in een afkickkliniek, wil weer aan een toekomst bouwen en is voor het eerst in jaren weer geïnteresseerd in haar kinderen. Langzaam wordt het contact weer opgebouwd. En de kids hebben weer hoop voor de toekomst met hun moeder!

ACTIES

Dankzij de opbrengst van de acties die zijn gevoerd, is er nu begonnen aan de bouw van een extra kamer aan een van de huisjes. Dankzij de hulp van de kids van de Hervormde Gemeente Reeuwijk is het er nu toch van gekomen!! Geweldig!



CONTACT

Nederland:

Thuis Front Team
Secretariaat
Burgvlietkade 31
2805 JA Gouda
jacolinetft@hotmail.com

Brazilië:

Jacoline Groenendijk
do Nascimento
Rua José Guarize Filho
169, CEP 36.610.000
Pequeri, Minas Gerais,
Brazilië
(+55) 32-84704211

GROET

Als laatste wil ik jullie allemaal hele fijne feestdagen toewensen en heel veel zegen voor 2018. Bedankt voor alles het afgelopen jaar en we blijven op uw steun hopen! Vriendelijke groeten ook van Silvinho, Eloisa en Emanuel,

Jacoline Groenendijk do Nascimento

TFT

Het thuisfrontteam wil Jacoline vanuit Nederland steunen en stimuleren door - voor haar en met haar - vriend, sparringpartner, klankbord en vertrouwenspersoon te zijn. Daarnaast heeft het thuisfrontteam als doel, samen met familie, vrienden en betrokkenen, voorwaarden te scheppen op het gebied van: PR en communicatie, moreel en psychisch welbevinden, financiën, gebed en praktische zaken.

Het thuisfrontteam wil als team met Jacoline samenwerken aan en volharden in haar visie: Braziliaanse kinderen een veilige en liefdevolle plek bieden. Kinderen die bedreigd worden, mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Om dit mogelijk te maken, ontvangt Jacoline een maandelijkse toelage, zodat zij in Brazilië verzekerd kan zijn voor ziektekosten en arbeidsongeschiktheid, de mogelijkheid heeft om een pensioen op te bouwen... Zaken die voor ons in Nederland vanzelfsprekend zijn. De Braziliaanse salariering voorziet in deze zaken niet. De kosten in levensonderhoud zijn de laatste jaren in Brazilië fors gestegen en de begroting is de laatste jaren hier niet op geïndexeerd, waardoor er een tekort in de begroting ontstaat.

We willen u vragen om Jacoline hierin financieel te ondersteunen, zodat zij haar roeping en inzet voor de Braziliaanse kinderen in nood kan blijven vervullen. Mogen we een beroep op u doen??

MEELEVEN EN MEE GEVEN

U kunt Jacoline steunen door uw meeleven en gebed, maar ook door financieel bij te dragen aan de kosten die zij maakt m.b.t. verzekeringen, levensonderhoud, etc. Al uw giften worden na aftrek van deze onkosten direct gebruikt voor de projecten van REMER. Giften kunt u overmaken naar *Help Mij Leven* te Bleiswijk, NL 23 RABO 010.76.14.642, o.v.v. TFT-fonds Jacoline/HML.