

JACOLINE IN BRAZILIË



15 juli 2007- 15 juli 2017

Op 15 juli 2007 was het dan zo ver... Na een lange voorbereidingstijd zette ik voor het eerst voet op Braziliaanse bodem. Een werkvakantie van 3 weken... Brazilië, ik had er eigenlijk niet zo heel veel mee, maar die drie weken hebben mijn leven veranderd. Ik werd geraakt door de ellende, de hulpeloosheid, de favela's, de hopeloosheid, de armoede, de onrechtvaardigheid, het diepe leed van de kinderen en ook door het werk van REMER. Wie had toen kunnen denken dat ik 10 jaar later in Brazilië zou wonen en mee mag strijden tegen het onrecht en vóór de bescherming van de kinderen. Er is heel veel gebeurd in deze 10 jaar. De liefde voor het land, het Braziliaanse volk en de kinderen is gegroeid. Het werk is veranderlijk, maar elke dag doe ik het weer met enthousiasme en plezier. De achtergrond van de kinderen die we opvangen verandert, maar nog steeds heeft elk kind dat bij ons aanklopt hulp en liefde nodig. In deze 10 jaar ben ik getrouwd met mijn Silvinho en hebben we twee heerlijke kinderen gekregen. In die 10 jaar heb ik tegenslagen gezien en lijfelijk ervaren, maar steeds weer gemerkt: Deus esta conosco! God is met ons! Het leven op het werk en privé is (zelfs na 10 jaar) nog steeds niet makkelijk, maar het is het zeker waard, als we alle mooie dingen om ons heen zien gebeuren. Ik kijk ook met enthousiasme, hoop en geloof uit naar wat de volgende 10 jaar ons gaat brengen!

NIEUWSBRIEF 27 - Juli 2017



10 jaar geleden;
Mijn eerste bezoek aan Brazilië!



DEUS É FIEL

GOD IS TROUW

Internet:
www.jacoline-in-brazilie.nl

Facebook:
Jacoline in Brazilië

NIEUWS VAN DE KIDS VAN DE SITIO

Er zijn grote zorgen geweest rondom de gezondheid van Pedro. Pedro is nog maar 3 jaar, maar is zwaar gehandicapt. Hij kwam sterk vermagerd bij ons binnen en elk griepje bleek hij mee te pakken, wat vaak ontaardde in een longontsteking. Hij is drie maanden lang opgenomen geweest en heeft nu een canule. Gelukkig is hij weer terug bij ons op de Sítio en het gaat goed met hem. Het wordt echt een dikkerdje, wat een goed teken is. Een van de tienermeiden is 18 geworden en naar het begeleid wonen project gegaan!

PRAISE & PRAYERS

Dank God voor de afgelopen 10 jaar dat ik in Brazilië heb mogen werken.

Bidt voor ons werk hier!

Dank voor de gezondheid van onze kinderen.

Bidt voor de financiële situatie van REMER.

Dank voor de vele (financiële) hulp die we uit Nederland ontvangen.

Bidt voor onze komst naar Nederland.

Dank voor REMER.

Bidt voor onze kids!

FINANCIELE SITUATIE

De financiële situatie is nog steeds erg zorgelijk! Gelukkig zijn de gemeentes gaan betalen en is dat een zorg minder. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van de problemen (schulden die zijn gemaakt, omdat de gemeentes niet betalen en we toch moesten overleven). We hopen en bidden dat de grootste strijd nu gestreden is en we straks wat meer lucht krijgen. Een hele grote verrassing kwam vanuit de hervormde kerk in Reeuwijk. De kinderen, tieners en jeugd hebben zich ingezet om geld op te halen voor het werk van REMER en belden mij met het verrassende bedrag van meer dan €6200,00. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk bedankt!



GROET

Wij hopen jullie tijdens ons verblijf in augustus in Nederland te ontmoeten. Ten slotte voor jullie allen een hele warme groet vanuit Brazilië, natuurlijk ook namens mijn man Silvinho, Eloisa en Emanuel

Jacoline Groenendijk do Nascimento

CONTACT

Nederland:
Thuis Front Team

Secretariaat
Burgvlietkade 31
2805 JA Gouda
jacolinetft@hotmail.com

Brazilië:
Jacoline Groenendijk
do Nascimento

Rua José Guarize Filho
169, CEP 36.610.000
Pequeri, Minas Gerais,
Brazilië
(+55) 32-84704211

BEZOEK AAN NEDERLAND

Begin augustus komen Jacoline, Silvinho, Eloisa en Emanuel voor een periode van vier weken weer naar Nederland! Tijdens dit verblijf zullen zij vakantie houden en zal Jacoline presentaties geven aan kinderen, op huiskamerbijeenkomsten, tijdens andere ontmoetingsmomenten en zal er ook vergaderd moeten worden!



BIJeenKOMSTEN

Ook dit jaar willen we als TFT een aantal bijeenkomsten met Jacoline organiseren. Het doel van deze bijeenkomsten is natuurlijk ontmoeting, maar we willen graag meer mensen bereiken om door hun steun het werk in Brazilië te laten groeien. Wanneer u naar een bijeenkomst komt, wilt u dan iemand meenemen die dit werk nog niet kent, of iemand opgeven voor de nieuwsbrief? Dank! Binnenkort ontvangt u bericht over de georganiseerde bijeenkomsten. Een mooie en ontspannen zomer gewenst namens het ThuisFront Team!

MEELEVEN EN MEE GEVEN

U kunt Jacoline steunen door uw meeleven en gebed, maar ook door financieel bij te dragen aan de kosten die zij maakt m.b.t. verzekeringen, levensonderhoud, etc. Al uw giften worden na aftrek van deze onkosten direct gebruikt voor de projecten van REMER. Giften kunt u overmaken naar *Help Mij Leven* te Bleiswijk, NL 23 RABO 010.76.14.642, o.v.v. *TFT-fonds Jacoline/HML*.