

STRAATKINDEREN IN BRAZILIË



Hallo allemaal,

Hier is die dan, de nieuwe kindernieuwsbrief, speciaal voor jou!! Ik hoop dat je deze brief met veel plezier zult lezen.

Deze brief gaat over het werk van REMER, met de straatkinderen in Rio de Janeiro en over de kinderen op de opvangboerderij Sítio Shalom, waar ik ook werk.

Op de boerderij wonen nu ongeveer 29 kinderen. Het is fijn dat ze bij ons kunnen wonen, maar aan de andere kant ook wel verdrietig, omdat hun ouders niet voor hen kunnen of willen zorgen en ze daarom heel slecht behandeld werden.

Het is nu bijna Kerst. Ik wil jullie wat vertellen over hoe wij hier in Brazilië Kerst vieren, dat gaat toch wel heel anders dan in Nederland. Heel veel plezier met het lezen van deze brief. Ik wens jullie hele fijne feestdagen. Groetjes ook van mijn man Silvinho en onze kids: Eloisa en Emanuel!

Jacoline Groenendijk do Nascimento

KINDERNIEUWSBRIEF 9 - 2017



Wil je meer weten over het werk in Brazilië, kijk dan ook eens op internet:

www.jacoline-in-brazilie.nl

Of op mijn Facebookpagina:

Jacoline in Brazilië



WIST JE DAT...

- ... Terwijl de kinderen in Nederland in de sneeuw spelen, de kinderen in Brazilië zitten te puffen van de hitte? Want als het in Nederland winter is, dan is het zomer in Brazilië en andersom.
- ... Wanneer de kinderen in Nederland kerstvakantie hebben, de kinderen in Brazilië zomervakantie hebben?
- ... Men in Brazilië kerstnacht viert? Om 12 uur s 'nachts wenst iedereen elkaar vrolijk kerstfeest en eet men met elkaar.
- ... De kerstman hier in zijn zwembroek loopt? (Nee hoor, dat is niet waar, dat is een grapje).
- ... Kerst een familiefeest is en er helaas veel kinderen op de Sítio Shalom zijn, die geen familie hebben om heen te gaan...
- ... Ook hier het belangrijkste van kerstfeest de geboorte van de Heere Jezus is!



PORTUGESE LES

Hier in Brazilië spreken we een andere taal, namelijk Portugees. Hier weer een paar nieuwe woorden:

Vakantie	- Férias	Zomer	- Verão
Kerst	- Natal	Winter	- Inverno
Vrienden	- Amigos	School	- Escola
Familie	- Família	Boerderij	- Sítio
Kadootjes	- Presentes	Huis	- Casa

MATHEUS

Vorige keer hoorden we dat Matheus op zoek was naar zijn moeder in de favela, een andere favela waar ze niemand kennen..

Wanneer Matheus en zijn begeleidster de hoek om zijn, zegt Matheus zachtjes: 'Tia, zag je wat een grote wapens ze hadden. Gelukkig lieten ze ons erdoor, hè?' Matheus staat nog te bibberen op z'n benen. Snel lopen ze verder en ze vragen overal of iemand zijn moeder kent. Na een uurtje zijn ze allebei best wel moe geworden, het is 40 graden en ze lopen al die tijd al heuvelopwaarts. Bij een winkeltje kopen ze een flesje water en wat koekjes. Er staat een klein jochie naar hen te kijken. Matheus loopt naar hem toe om te vragen of hij ook een koekje wil, maar als hij vlakbij komt, staat hij verbaasd stil. Is dit...? Nee toch? Is dit echt...?? 'Pedro, hé Pedro, ben jij het echt?' 'Ja, ik ben Pedro', zegt het jochie, 'Maar wie ben jij?' Matheus hoort de vraag al niet meer, want hij is al terug gerend naar zijn begeleidster. 'Tia, tia, kijk, daar is Pedro! Hij is mijn jongste broertje, nu zal ik ook mijn moeder wel vinden.' Samen lopen ze naar Pedro en hij vertelt dat zijn moeder vlakbij woont. Ze hoeven maar een paar steegjes door en dan staan ze voor een klein hutje. Het is gebouwd van losse planken en wat stenen en op het dak liggen golfplaten. Pedro glipt snel naar binnen om zijn moeder te roepen. Vol spanning staat Matheus te wachten. Vandaag ziet hij eindelijk zijn moeder weer. Zal ze blij zijn mij te zien? Zal ik een knuffel krijgen? Wat zal ze zeggen? Dan horen ze voetstappen. Langzaam gaat de deur open en daar staat de moeder van Matheus...

BIDDEN

Als je gaat bidden, wil je dan ook bidden voor de (straat) kinderen in Brazilië? Dank je wel!!



Wil je meer weten over de (straat) kinderen in Brazilië, stuur dan een brief/ mailtje naar:

Frank & Lionne Catsburg
Burgvlietkade 31
2805 JA Gouda
jacolinett@hotmail.com